

ESSENE'S

"RONDE ECHO"



Donderdag
23 aug. 1973.

ESSEN'S RONDE ECHO

1st. jaargang
nr. 4.

1

KALMTHOUTSEN HOEK, Woensdagavond 22 aug.

- Wedstrijdtelegram: - Deelnemers verdeeld over 3 reeksen = 46. Toch weer meer dan gisteren op Wildert al zijn het er dan maar 4.
- De weersomstandigheden: uitstekend.
- Parcours: Als men de Ronde van Essen volgt leert men schone en interessante plekjes van onze gemeente kennen; zoals vandaag



van het Zandfort naar het "centrum" van
Kalmthoutsen Hoek.

- Steeds meer volk langs de omloop en soms ook wel op de omloop. "Mensen houd de baan vrij" roept de radiowagen, en 't is nodig ook. Denk er eens aan als die snelle mannen moesten vallen. Dan was er zeker een hele prof-carrière naar de bliksem.
- Mensen kom toch wat vlugger om de kinderen te laten inschrijven. Gisteren op de Hoek was het 1 seconde voor zeven. Komt daar toch wel een vader aange..... om zijn dochter nog te laten inschrijven voor de eerste reeks. Toen hebben we moeten pennen om dat nog klaar te krijgen. En dan vlug een transport inrichten naar de startplaats die wel 500 meter verder lag. De arme kleine Mia was al buiten adem toen ze nog moest starten. En dan toch nog achtste eindigen achter 7 snelle jongens. Proficiat Mia!
- Op den Hoek was er één die bang was om mee te lopen. Er was er één die bang was om ballonnetjes te blazen. Maar de snelle Robert die was van niets bang ... tot er opeens een klein hondje voor zijn voeten kwam gelopen. Toen schrok hij zo hard dat hij bijna zijn eerste plaats verloor. Hoe is nu zo iets mogelijk???
- Schepen Kerstens zagen wij een beetje huiverig bij het overhandigen van de gele trui. Dit was waarschijnlijk te wijten aan die gebroken ruit. Namelijk: De Heer Kerstens snelde naar Kalmhoutsen Hoek ; ter hoogte van de Kiekenhoeve sprong een steentje tegen de voorruit van zijn wagen. Resultaat: een groot gat en een versplinterde voorruit.
- Ludo Joos vandaag, Herman Beyssens gisteren te Wildert zagen wij als geestdriftige supporters. Sympathiek Herman en Ludo dat je de jonge mannen kunt aanmoedigen. Veel succes op vlaamse en andere wegen.
- Karel, sympathiek dat je er altijd bent.
- Dat dit blaadje steeds tijdig en zo goed verzorgd bij de liefhebbers komt danken wij aan Jos en Dirk. Hartelijk dank mannen.

oooooooooooooooooooooooooooo

VERSLAG VAN DE VERSCHILLENDE REEKSEN IN DE DERDE ETAPPE.

1e reeks: 9 - 10 jaar:

Deze dreumessen vertrokken te La Chapelle (aan 't Kapelleke). Ze popelden om te kunnen vertrekken. Voordat nonkel Jan zijn schot loste waren ze al wel een meter of 5 vooruit gekomen. Een knal, en in volle galop stormden de Essenaartjes de bocht in. Wonder boven wonder, maar Rudy Francken is onklopbaar. Hij liep steeds aan de leiding en veroverde voor de 3e keer de eerste plaats. Vlak voor de start werd nog een nieuweling naar de meet gebracht: Mia Lagacie. Ze werd achtste en veroverde zo ook de gele trui der meisjes.

2e reeks: 11 - 12 jaar:

Deze tussensoort vertrok een paar honderd meter verder van de aankomst. Hier was wel een moeilijkheid omdat er hier 2 ex-aeque gele truien in zaten. Robert Francken die gisteren al een enorme prestatie leverde, vocht nu om zijn rivaal uit te schakelen. Dit is hem dan gelukt, en blies als eerste zijn ballon stuk. Terwijl de flarden nog rond zijn oren slingerden bereikte hij de eindstreep.

3e reeks: 13 - 14 jaar:

Zij zijn het oudste, dus lopen de langste afstand. Toch was het voor deze lopers een zware rit. De rit werd een pech voor Michel Heitzer. Bij het ballonblazen wilde zijn ballon niet stuk en moest als 7e eindigen. Maar John Van Den Broeck was sneller en behaalde de eerste plaats en tevens legde hij beslag op de gele trui. Michel Heitzer was wel erg onder de indruk van zijn nederlaag. Daar moest ook nog bij komen dat hij krampen kreeg en moest genasseed worden.

oooooooooooooooooooo

Over zaterdag 25 augustus is nog weinig gezegd en verteld geworden.

- Inschrijving tussen 13.30 en 14.00 uur.
- Start van de individuele tijdrit om 14.00 te beginnen vanaf de laatstgeklasseerden en eindigend met de eerst geklasseerde.
- Omstreeks 16.00 uur aanvang van het kinderfeest in open lucht.

oooooooooooooooooooo

UITSLAG DERDE ETAPPE EN ALGEMEEN KLASSEMENT TE KALMTHOUTSEN HOEK.

Eerste reeks: 9 - 10 jaar.

<u>Plaats</u>	<u>Rugnr.</u>	<u>Naam</u>	<u>Algemeen klassement</u>
1.	24.	Francken Rudy	Francken Rudy
2.	26.	Uytdewilligen Danny	Gommeren Jan
3.	2.	Gommeren Jan	Van Geel Peter
4.	49.	Vanboven Marc	Uytdewilligen Danny
5.	16.	Van Geel Peter	Adriaensen Willy
6.	19.	Adriaensen Willy	Leenaerts Paul
7.	21.	Leenaerts Paul	Van Ginneken Bruno
8.	55.	Lagassie Mia MEISJE	Van Geel Jozef
9.	39.	Van Ginneken Bruno	Van Doren Jan
10.	44.	Peeters Jul	Van Den Berg Nic
11.	51.	Nauwelaers Jacques	Vanboven Marc
12.	4.	Mattheeuwsen Marc	Mattheeuwsen Marc
13.	54.	De la Bruyère Dominique	Peeters Jul
14.	29.	Van Doren Jan	Van Loon Erwin
15.	1.	Van den Bergh Nic	Nauwelaers Jacques
16.	53.	De la Bruyère Stefan	Van Opdorp Dirk
17.	34.	Adriaensen Marga MEISJEN	De la Bruyère Dominique
18.			Greif Ronny
19.			De la Bruyère Stefan
			Van Thillo Peter

Algemeen klassement meisjes:

- 1. Lagassie Mia
- 2. Adriaensen Marga
- 3. Jacobs Veerle.

Tweede reeks: 11 - 12 jaar.

1.	20.	Francken Robert	Francken Robert
2.	13.	Boden Luc	Boden Luc
3.	32.	Adriaensen Hugo	Adriaensen Hugo
4.	47.	Van Boven Jean Pierre	Peeterd Dirk
5.	18.	Uytdewilligen Eddy	Mars Robert

6.	Peeters Leo	Suykerbuyk Filip
7.	Maas Robert	Uytdewilligen Eddy
8.	Vermunt Leon	Jaspers Michel
9.	Schrauwen Frans	Vermunt Leon
10.	Peeters Dirk	Vandenbroeck Rudy
11.	Raymakers Benny	Schrauwen Frans
12.	Jaspers Michel	Raymakers Benny
13.	Quick Eric	Vandenbergh Rudy
14.	Vandenbergh Rudy	Van Boven Jean-Pierre
15.	Veraart Jos	Peeters Leo
16.	Vandenbroeck Rudy	Veraart Jos
17.	Van Riet Herman	Quick Eric
18.	Suykerbuyk	Jaspers Michel
		Van Rieth Herman

Algemeen klassement meisjes:

1..Quick Carry

Derde reeks: 13 - 14 jaar.

1.	Vandenbroeck Johnny	Vandenbroeck Johnny
2.	Van Doren Francis	Van Doren Francis
3.	Van Doren Cor	Van Doren Cor
4.	Uytdewilligen Marc	Heitzer Michel
5.	Van Dorst Marc	Uytdewilligen Marc
6.	Suykerbuyck Ernest	Suyckerbuyck Ernest
7.	Heitzer Michel	Van Dorst Marc
8.	Adriaansen Rita WEISJE	Loos Marc
9.	Loos Marc	Hoppenbrouwers Gilbert
10.	Hoppenbrouwers Gilbert	Bové Nicole
11.	Bové Nicole	

Algemeen klassement meisjes:

1. Adriaansen Rita
2. Bové Nicole.

oooooooooooooooooooo

PROGRAMMA VAN DONDERDAG EN VRIJDAG.

Donderdag 23 aug. '73 HEIKANT; Vertrek en aankomst hebben plaats in het Gemeentepark.
Er zijn 3 verschillende afstanden voorzien, welke opgevat zijn als een veldcross.

Vrijdag 24 aug.: STATIE: Hindernissenkoers.

Deze worden gelopen op de terreinen van het Parochiecentrum.

In deze proef is verwerkt:

- klimrek: is een breed rek waar de deelnemers moeten overkruipen.
- evenwichtsbalk: over een balk lopen die een halve meter boven de grond is opgesteld.
- kruiprek: zich voortbewegen onder latten en boven latten.
- sluipbaan: sluipen onder zeilen, touwen enz.
- slalom: zigzagbaan.

De uitwerking van deze hindernissenkoers is in handen van de technische ploeg en van de scouts.

oooooooooooooooooooooooooooo

DOORDENKERTJE:

O GOD, HELP ME MIJN GROTE HOND TE HOUDEN TOT IK WEET
WAAR IK HET OVER HEB.

oooooooooooooooooooooooooooo

HOPPEN - HOPPEN - HOPPEN - MOPPEN - Genoeg gemoot.

- Heb je nooit lust om te werken? vroeg ik een luie jongen en hij antwoordde: Jawel, meneer, maar ik geef er niet aan toe.
- En zei de brandkastkraker tot zijn kollega toen ze in de kluis van de bank waren binnengedrongen: Louis het zal niets worden vandaag, want ik krijg het slot van mijn gereedschapstas niet open.
- Zuster Bertha kwam op de speelplaats en belde uit volle borst.
- Toppunt van dorst: Een stuk chocolade ruilen voor een pintje Maes Pils.
- Ik ben naar de kapper geweest om mijn nek te laten afkappen.
- Zo bidden of baden ze :
 - ... achter van gebrouw...
 - ... die gevangen is van de heilige Geest...
 - ... die gelegen heeft onder Sponsius Pilatus...
 - ... ook een achterplak en 't liegen...
 - ... wees steeds kuis in u, ge moet...
 - ... houd hem vast en ongeschonden...
 - ... op boet-en vrijdag vlees van beren...
 - ... voor de zaligheid van de naakten bidden...

Gisteren zijn we op den "Hoek" geweest.
Daar hadden ze ons weer liggen.
Eerst moesten we onze longen leegblazen, en dan kwamen we adem
te kort om nog serieus te kunnen lopen.
Maar enfin ... dat hebben we weer gehad.
Spijtig alleen maar dat we niet de "Heide" inmochten, want daar
is altijd wel wat te zien of te doen.

Wie heeft er al de mooie Lüneburgerheide-schape gezien???
Ze werden speciaal uit Duitsland gehaald om onze Belgische spin-
newebben kapot te lopen in de Heide.
Ik hoor u al vragen: "Waarom moeten die webben weg?"
Wel, dat zit zo:

In de heide groeit er natuurlijk hei, en nog veel andere planten.
Al die bloempjes hebben stuifmeel van elkaar nodig en de bijen
brengen dat stuifmeel overal rond. Als er veel spinnewebben hangen
vliegen de bijen zich dood, en daarom moeten die webben weg.
Wie kan dat beter dan de schape die voedsel zoeken????

Vlak achter het schapenpark ligt er een groot ven, Putse Moer.
Daar groeien een paar eigenaardige plantjes.
Het eerste is net een grote tros allemaal kleine bekertjes
en die groeien daar als mos langs het water, ongeveer 5 cm hoog.

De andere is een plant die te lui is om haar voedsel uit de grond
te halen en daarom muggen en vliegen eet.
Die diertjes gaan wel eens uitrusten op de blaadjes van de
"Zonnedauw". Dan doet deze haar blaadjes dicht en zuigt de
beestjes leeg. Smakelijk hoor!!

Eigenlijk ga je wel liever spelen in de duinen dan naar de bloe-
men te kijken, maar dan moet je wel uitkijken naar vogelnesten
en ze liefst met rust laten. Jij hebt toch ook niet graag dat men
je huis vernielt.

Als je goed uitkijkt dan kom je misschien wel een diertje tegen
dat bijna zo snel is als jij.
Het kruipt gewoonlijk weg zo vlug als het je ziet.
Daarom ook zijn de hagedissen zo moeilijk te vangen.
Goed kijken ... en heel vlug zijn, en dan vang je er misschien
wel een. Pak ze echter niet bij de staart, want die laten ze los
en dan heb je niets.

Het laatste eigenaardige dat in de hei nog te vinden is
zijn de "braakballen" in het uilenbos. De uil die leeft van
mussen en muizen slokt deze diertjes helemaal op.
De poten en de kop, en ook de harde beentjes kan hij echter niet
verteren. Daar maakt de uil dan een balletje van in zijn maag
en dan spuwt hij alles weer uit. Die balletjes liggen dan ergens
onder de bomen, en daaraan kan men zien wat de uil de laatste
dagen heeft gevangen en opgegeten.
Ga maar eens rustig op zoek.

WIJ ZIJN HET SPELEN VERLEERD.....

De aandachtige toeschouwer, de begoesterde supporter die één of meer avonden van het Essen's Ronde-gebeuren heeft gevolgd, kan het niet ontgaan zijn met welk een enthousiasme, met welk een inzet die jongens en meisjes hebben gestreden, niet in de eerste plaats om een "creprijs" te behalen maar louter en alleen om "het te belevon". En daar is het tenslotte om begonnen: samen een spel belevon; of men nu eerst is of laatst; of men goed voetbal speelt; of minder goed, dat heeft geen belang, geen wezenlijk belang. Men beloofst samen een stuk ontspanning, men levert een inspanning om "het voge lijf" fit te houden: dat spelenderwijs over zich laten komen schijnt de moderne sport-ooefenaar inderdaad wel verleerd te zijn.

Sport is inderdaad iets geworden waar enkel presteren telt. Met de nodige hersenspoelingen van de mental-trainer en met de pilletjes en het wonderwater van de sportbestuurder worden de atleten opgepept. De enige denker op het terrein wordt de coach en dan zijn er nog de sportooefenaars, die met alle mogelijke en ongeoorloofde middelen, verbeterd met elkaar revalizeren, voor het startgeld, voor de vette winstpremiën, voor de selektie, voor de hogere kategorie, voor het zeer vergankelijke succes....

Daarop vergaapt zich de massa, die opgaat in rivaliteit, de verschillende supportersgroepen die luidkeels bekvechten, of mekaar te lijf gaan enkel om de idee te verdedigen dat hun idool de betere, de beste is. Dit sportbeoefenen is voor de onkeling, voor de man die regelmatig wil oefenen, tot het uiterste, hard en onmoedogend. Honderden malen éénzelfde beweging herhalend om de juiste techniek te beheersen, tot in de perfektie.

Dit sportbeoefenen is voor de massa een kijksppektakel. De stijve massa die geen sport doet, enerzijds omdat zij niet tot de elite kunnen behoren, anderzijds omdat zij nooit hebben geleerd sport te doen voor het lichamolijke evenwicht. Ze hebben het spelen verleerd.....

Dit sportbeoefenen is een karikatuur geworden, ver van de oorspronkelijke bedoeling: het zorgen voor een gezond lichaam.



ESTAFETTE MET DE BAL.

Weet je nu echt niet wat doen ? Hou dan eens loopwedstrijden met de bal.

- Geitobal: de bal voortduwen met je hoofd.
 - Kangoeroebal: de bal tussen je knieën.
 - Dribbelen: al voetballend of al basketkend door de rijen.
 - Loopwedstrijden met hindernissen: bal tussen twee palen,
 - " driemaal rondom een paal,
 - " over een gespannen touw trappen,
 - " door een hoepel gooien.
 - Lepelwedstrijden: een balletje in een lepel.
 - Estafette met twee: bal tussen hoofden of handen, schouders, ruggen.
 - Een speler van elke ploeg trapt de bal van de tegenpartij zo ver mogelijk weg, daarna gaat een speler de bal van zijn ploeg zo snel mogelijk halen.
- Wellicht zie je zelf nog andere mogelijkheden; dan wordt het nog plezanter.





ZOEK DE 8 FOUTEN